

In de greep van de Russische beer

Het RMK heeft een aantal reizen naar Oost-Europa gemaakt. Bij de eerste reizen was de invloed van vaderschap nog duidelijk te merken.

In 1984 ging het koor, in aanwezigheid van beschermheer burgemeester Hoogland, naar Macedonië. Nog voor het vallen van de muur werd in 1989 Hongarije bezocht.



De laatste reis naar het Oostblok ging in 1998 naar het inmiddels “vrije” Tsjechië.

Een vrijere omgeving, niet alleen door het mildere overheidsregime, maar ook het party-gehalte van de koorleden was van hoog niveau.

De knoflooksoep die een Nederlandse restaurant-eigenaar serveerde aan de zangers vóór een optreden, bleek geen goed idee te zijn.

De soep staat nog diep geëst in het geurblad van menige geheugenkaart.

Deze Oost-Europa-reeks werd gestart in 1979 met



een reis naar Polen.

In 1979 was de wereld nog in de ijzige greep van de koude oorlog. Het NAVO-dubbelbesluit werd genomen; dit was de opmaat voor de roerige jaren tachtig.

In deze sfeer trok het RMK richting Polen.

Met twee oude Iljoesjin propellervliegtuigen van de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT, was dit echt geen lot uit de loterij.

De toestand van de machines was op z'n zachtst gezegd enigszins gedateerd, het leek wel of Stalin er zelf nog in gevlogen had.

Stoelen waren stuk en de cockpit bevond zich achter een gordijn; niet een ijzeren gordijn maar een simpel lapje stof.



Er werden prachtige concerten gegeven, maar er was ook tijd om in de regio Mazurië het Kraina Tysiąca Jezior (het 1000 merengebied) te bezoeken, waar in de vrije natuur schap aan het spit werd gebraden.

In de kathedraal van Oliwa werd een concert gegeven waarna er een ontmoeting plaatsvond tussen RMK-voorzitter Jo Cuijpers en bisschop Lech Kaczmarek.

In de tuin van het bisschoppelijk paleis beloofde bisschop Kaczmarek om bij zijn persoonlijke vriend Karol Wojtyła te pleiten voor een privé-audiëntie.

Alleen al het idee dat een privé-audiëntie bij paus Johannes Paulus II tot de mogelijkheden kon behoren deed menigeen duizelen.

Zo werd de bisschoppelijke tuin in Oliwa voor het RMK een hof van Eden met heel wat moois in het verschie!